



Wie ben ik?

Ik ben Corina Klerkx, getrouwd en moeder van drie (volwassen) kinderen. Ik ben in 1967 geboren in Darlinghurst, Sydney, als dochter van een Australische kunstenares en een Nederlandse vader, die jarenlang als leadzanger en gitarist in diverse bands speelde. Door mijn aderen stroomt Nederlands, Australisch, Engels, Iers en Schots bloed. In 1973 emigreerden wij naar Nederland.

In het gezin waarin ik opgroeide werd veel muziek gemaakt. Bovendien leerde mijn moeder mij, mijn zusje en mijn broertje allerlei creatieve vaardigheden, waaronder tekenen en schilderen. Verder heb ik in mijn jeugd jarenlang muziekles gevolgd bij het Intergemeentelijk Instituut voor Amateuristische Kunstbeoefening in het Land van Cuijk en thans heb ik zangles van de ervaren stemcoach Ellen van Velthoven van *The SongWorks* in Wageningen.

Na het behalen van mijn *Bachelor of Communications* volgde ik aanvullend de post-hbo-opleiding *Ritueel Begeleiden bij Afscheid* bij opleidingsinstituut *Het Moment* in Hengelo. Vervolgens richtte ik mijn eigen bedrijf *Droompad Ritueelbegeleiding* op. Het ondernemerschap biedt mij de vrijheid om telkens weer nieuwe, kunstzinnige *droompaden* te scheppen.

*Ik nodig je uit
om samen met mij
een nieuwe, kunstzinnige
DROOMPAD
te bewandelen,
zodat ook jouw ceremonie
een blijvende indruk
achterlaat.*



DROOMPAD
Ritueelbegeleiding

Corina Klerkx

Rozenstraat 1, 6669 BR Dodewaard
06 20349810 | info@droompad-ritueelbegeleiding.nl
www.droompad-ritueelbegeleiding.nl
KvK-nr. 64847861

Droompad Ritueelbegeleiding is lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiders (LBvR).

Ontwerp logo: Web en Logo, Nijmegen.



Rituelen
Songs
Ceremonies

**bij gelukkige en verdrietige
levensmomenten**

www.droompad-ritueelbegeleiding.nl



Rituelen – Songs – Ceremonies

'We zijn allen gasten in deze tijd, op deze plek. We zijn slechts op doorreis. Ons doel hier is om te observeren, te leren, te groeien en lief te hebben...en daarna keren we terug naar huis.'

Aboriginal spreuk (vertaald)



'Droompad', Corina Klerkx, 2015, acryl op canvas

Voel jij je niet of nauwelijks (meer) verbonden met het traditionele geloofsleven? Of spelen religie of spiritualiteit wel een rol in jouw leven, echter zonder de binding aan een kerk? Dan heb je wellicht ervaren dat de kerkelijke ceremonies onvoldoende aansluiten bij jouw belevingswereld, terwijl de wereldlijke alternatieven qua vorm en inhoud niet tegemoetkomen aan al jouw wensen. Als ritueelbegeleider bied ik hier uitkomst.



Foto: Sara Winter, 123RF Stockfoto

Het leven kent vele hoogte- en dieptepunten. Het zijn juist de tegenstellingen die betekenis geven aan het leven. Daar horen diepgaande ceremonies met passende rituelen bij.

Als ritueelbegeleider begeleid ik jou bij het geven van vorm en inhoud aan een persoonlijke, vormvrije ceremonie waarin ik zelf voorga. Ik richt mij hierbij op alle belangrijke overgangsmomenten in het leven. Je kunt daarbij denken aan uitvaarten, huwelijken, geboortes, adopties, jubileums, emigraties en herdenkingen. Een ceremonie omvat onder meer muziek, rituelen, teksten, gedichten, creatieve en symbolische uitingen en (vaak ook) een overdenking.

Rituelen

Een ritueel is een reeks symbolische handelingen, op plechtige wijze uitgevoerd. Rituelen raken ons op een manier die wij niet altijd kunnen omschrijven. Bovendien kunnen rituelen mensen met elkaar verbinden. En dat is juist op momenten van intense vreugde en peilloos verdriet heel belangrijk.

Songs

Als singer-songwriter schrijf ik op maat gemaakte songs die aansluiten bij het door jou gekozen symbool of jouw ceremonie. Een lied over jÓuw gevoelens, jÓuw levensverhaal. Denk maar aan een ballade tijdens jouw huwelijksceremonie of een song tijdens een herdenkingsdienst van een dierbare overledene. Of wat te denken van een naamgevingsceremonie met een speciaal lied voor jouw pasgeboren kindje? Of misschien ben je ernstig ziek en wil je iets bijzonders nalaten?



'Droomtijd', Corina Klerkx, 2015, Acryl op canvas

Ceremonies

De inhoud van jouw ceremonie wordt onder mijn begeleiding samen met jou vormgegeven. Jouw wensen zijn daarbij het uitgangspunt. Wil je een ceremonie die past bij een 'doe-maar-gevoel-dan-doe-je-al-gek-genoeg'-mentaliteit of houd je juist van excentriek of alternatief? Of wil je een wereldlijke ceremonie met religieuze elementen? Het kan en mag allemaal! Respect voor jÓuw kijk op het leven en de dood staat voorop.