

DROOMPAD RITUEELBEGELEIDING

Betekenis geven op eigen wijze

Betekenis geven aan levensmomenten, of die nu gelukkig zijn of verdrietig: daarbij begeleidt Corina Grotenhuis-Klerkx mensen door samen 'eigen rituelen' te bedenken en uit te voeren.

TEKST: RABOBANK FOTOS: PETER VENEMA

'Een ritueel is een reeks symbolische handelingen die op een plechtige wijze worden uitgevoerd en vaak als zeer verbindend worden ervaren. En dat is nu juist wat op momenten van intense vreugde en peilloos verdriet zo belangrijk is.'



WWW.DROOMPAD-
RITUEELBEGELEIDING.NL

Haar werk als leerplichtambtenaar ervoor zij altijd als vervullend. Ouders en jongeren helpen als het allemaal niet zo lekker gaat en ervoor zorgen dat de kinderen en hun schoolcarrière daarvan niet de dupe worden. 'Het werk heeft een grotere 'zorgfactor' dan mensen vaak denken. Ze zien het beroep van een leerplichtambtenaar toch snel als een soort politieagentje spelen. Ik moet ook streng kunnen zijn natuurlijk, maar dat zorg- en behulpzame, dát zit toch echt in mijn persoonlijkheid. Ik had steeds meer het gevoel dat ik daar veel meer mee wilde doen. Ik wilde mijn hart volgen: mijn eigen droompad als het ware. En dat doe ik met Droompad Ritueelbegeleiding.'

EEN RITUEEL VOOR IEDEREEN Vanuit Droompad Ritueelbegeleiding biedt Corina mensen met verschillende culturen, achtergronden, komaf en spiritualiteit de mogelijkheid om betekenis te geven aan levensmomenten. 'Niet

iedereen is op dezelfde wijze verbonden aan een gemeente of kerkgenootschap. Juist die staan zo bekend om hun mooie rituelen en zingeving. Maar wat als je die zingeving daarbuiten of op heel andere momenten ook zoekt of nodig hebt? Dan staan er zoveel meer manieren tot je beschikking dan je zou denken. Er is voor iedereen en elk moment wel een mooi ritueel.'

ONVERGETELIJK MOMENT Als voorbeelden van levensmomenten noemt Corina een huwelijk of een overlijden. 'Maar denk ook aan het moment dat je met pensioen gaat, een naamgevingsceremonie voor je kindje of het aanvaarden van een ontslag. Maar het kan ook zijn dat er meerdere culturen bij een moment aanwezig zijn en je iedereen het gevoel wilt geven dat ze erbij betrokken worden. Soms hebben mensen zelf een uitgesproken notie van hoe ze een bepaald levensmoment betekenis willen geven en sommigen juist helemaal niet. Ik help ze daar waar nodig met de inhoud en vormge-



Corina helpt mensen op creatieve wijze zin te geven aan levensmomenten.

OOK EEN EIGEN BEDRIJF STARTEN?

Rabobank West Betuwe kiest ieder kwartaal de 'starter van het kwartaal'. Een startende ondernemer die, net als Corina, opvalt door haar in het oog springende dienstverlening of een bijzondere start. Denk jij er ook aan een eigen bedrijf te starten? Op www.ikgastarten.nl vind je alle tools, tips en informatie voor startende ondernemers. Of schrijf je ondernemingsplan met de online hulptool op www.startproof.nl

ving. Ik put zelf veel ideeën uit de Keltische cultuur, die zeer rijk is aan prachtige rituelen en symboliek. Maar welke ceremonie er ook toegepast wordt, het belangrijkste is dat iedereen spiritueel aan bod komt en het een onvergetelijk moment wordt.'

TRANSITIE NAAR EIGEN BAAS Voor Corina is het moment waarop ze haar eigen pad volgde en haar bedrijfje startte onvergetelijk. 'Ik ben nog maar kort bezig, maar nu al zo blij dat ik de stap gezet heb om voor mezelf te beginnen. En net zoals ik mensen graag wil begeleiden bij levensmomenten, zo doet de Rabobank dat feitelijk ook. Het is toch een hele transitie: eigen baas worden. Het enthousiasme waarmee bedrijvenadviseurs Sandra Krebaum en Joyce Kusters van Rabobank West Betuwe mijn ondernemersplannen hebben aangehoord en beantwoord, heeft me eens te meer geïnspireerd om er helemaal voor te gaan.'

SONGS UIT HET HART

'Een mooie manier om extra betekenis en zin mee te geven aan een ceremonie of ritueel is een lied of muziekstuk. Van alle kunstvormen die er bestaan, wordt muziek door velen ervaren als de meest krachtige uitingsvorm van emoties. Mijn muzikale achtergrond komt daarbij goed van pas. Ik componeer songs uit het hart voor iedere gelegenheid met zelfgeschreven teksten, in het Engels of het Nederlands. Ik zing terwijl ik mezelf begeleidt op de piano. Zo'n 'eigen muzikaal moment' is niet alleen bijzonder op het moment zelf, maar ook voor daarna. Als herinnering voor jezelf of om na te laten aan anderen.'

Corina Grotenhuis-Klerkx, Ritueelbegeleider